

GLÆDELIG JUL Fra JAKOB 2.0



Kort opsummering af 2010



I år er det en meget forandret Jakob, der sætter sig til tasterne, for at opsummere et år, der har ændret mit liv.

I starten af januar fortalte Anne mig, at hun ville skilles og 1. februar flyttede jeg for mig selv. Det har foreløbigt været det hårdeste år i mit liv, men der er meget positivt i den fortælling. Dels så har jeg fundet mit selvværd, dels så har jeg mødt så utrolig megen kærlighed og omsorg fra både venner og familie.

Det har været en meget stor støtte, at der var mennesker, der ville lægge øre til sorgerne, og komme med opmuntring undervejs.

TAK! :)

Jeg føler at jeg har fået lukket bogen fra 10 års ægteskab på en ordentlig måde og nu kan begynde at se hvad den næste bog indeholder.



Heldigvis var der noget der forblev det samme
- jeg har stadig mine dejlige krudtugler, Laura og Kedde,
selv om det kun er torsdag til mandag hveranden uge
og Kedde til en drengedag i den uge hvor jeg ikke har ungerne :)





De er rigtig gode til at lege sammen.
Her tegnes der på telefon og de skiftes pænt.



Her er de i bad sammen, det kan de let hygge sig med i en time, hvis de får lov ;-)





Så er det lykken at komme ind i sofaen under et tæppe og se godnat film.





Her er det Prinsesse Laura og Ridder Kedde der har klæd-ud dag.





Laura er stadig rigtig glad for alle slags små dyr.





Her har hun og Nanna fyldt en hel si med deres kælesnegle :)



Her har hun taget en haletudse på næsen ;-)





I marts havde vi en rigtig hyggelig fællesfødselsdag for Laura og Kedde, med Farmor og Farfar på besøg.



Laura er 5 år nu og har tabt sine første to mælketænder.





Her er hun blevet sminket som havfrue på en tur til Randers Regnskov.





Her er Laura i sit Lucia skrud fra børnehavens julefest.





Hun er meget voksen, men heldigvis har hun arvet sin faders lyse sind og gale indfald ;-)





Laura er lige så glad for at tegne som hun altid har været.
Her har hun med en klovneblyant tegnet en klovneblyant der tegner en klovneblyant :-D



Laura er rigtig gode venner med sin kusine Klara, der desværre bor på Sjælland.





De er så gode til at hygge sig sammen.
Her "læser" Laura højt for Klara.



I sommers arrangerede farmor en dejlig uge på Askhøj Camping i Silkeborg.





Der blev hygget, badet, leget og spillet hele ugen - superhyggeligt! :)



Keddes favoritlegetøj er ting med motor.
Traktorer, tog og biler kan han få timer til at gå med.





Han elsker også at drøne rundt og bruge rugbrødsmotoren.





Jo han er fuld af krudt og godt humør! :)





...og så er han lige på nippet til at skulle smide bleen (7-9-13)





Farfar er Keddes "allerbedsteste goe ven!"



Det er dejligt at se de to hygge sig sammen.





Jeg har været rigtig glad for at bo i min lejlighed på Ribevej.
Det var dejligt at få lov til at indrette mig fuldstændig som jeg havde lyst til :).
Jeg indkøbte mit drømme TV som det første, for det ER bare federe at se film i HD :).



På min fødselsdag fik jeg en kæmpe overraskelse. Pludselig ringede det på døren og udenfor stod ca. 20 dejlige mennesker og overraskede mig totalt med et surpriseparty!





Jeg blev meget rørt. Det var fantastisk at blive varmet af sådan en kærlig handling - tak! :)



I sommerferien fik jeg min foreløbigt sidste spejderoplevelse. Jeg havde Laura og Kedde med på spejderlejr.





Det var gøglertema, så det passede mig jo ret godt :).





Lidt en klovn har jeg jo altid været - også som spejderleder.
Nu har jeg valgt spejderarbejdet fra, mens jeg for en tid udforsker mit nye liv.





Jeg har oplevet den store lykke, at møde en kvinde som jeg faldt fuldstændigt i hak med :)
I Dorthea har jeg fundet en livsledsager som er lige så nysgerrig på livet som jeg selv.



Vores første store oplevelse var at tage til Kreta i en uge i sommers.
Meget dejlig ferie!



Dorthea er lige så lege- og lærelysten som jeg selv,
så da hun hørte om den ballonfestival i Tyskland jeg ville til,
ja så havde jeg pludselig en rejsefælle - yay! :)





Sofie er Dortheas ældste datter, hun bliver 15 til januar.
Hun er både kreativ og dygtig i et køkken, samt en læsehest og interesseret i aromaterapi.
Hun er også ferm til at tegne.



Mie er Dortheas anden datter, hun bliver 13 til januar.
Hun kører waveboard (2-hjulet skateboard), tegner i Photoshop, hvor hunde og drager er yndlingsmotiver, samt spiller badminton og er ivrig jumbobogslæser.





De er begge nogle herlige piger og de er stort set altid med på at prøve noget nyt.
Her laver vi en modellervoksfilm sammen en lørdag hvor jeg ikke har de små.



8. januar flytter Dorthea og jeg sammen på Ringkøbingvej 44, 9220 Aalborg Øst.
Vi glæder os til at tage hul på et liv som storfamilie og alle de udfordringer og eventyr der
forhåbentligt kommer med ... :)



Jo - det har været et hårdt år, men jeg er taknemlig for at jeg kom igennem skilsmissen som et stærkere menneske, med mere selvindsigt og endnu større appetit på livet.

Rigtig glædelig jul!



[Til forsiden](#) | [Tidligere julehilsener](#)